



ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2016

Сεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Κιφισίας, Αμαρουσίου και Ζέρωπού κ. Κυρίλλου

Ἄγαπητοί μου Χριστιανοί,

Ο Νέος Χρόνος, στόν όποιο ήδη είσήλθαμε, συγκεντρώνει γιά
ἄλλη μία φορά τίς θερμές εὐχές και προσδοκίες μας, νά είναι εἰρηνικός,
ἀνέφελος, δημιουργικός και εύτυχισμένος. Μέ τίς εὐχές μας αύτές
ἐκδηλώνουμε τήν έπιθυμία μας νά ζήσουμε χωρίς φόβους,
χωρίς πολέμους, χωρίς ταραχές. Μακριά ἀπό μας και ἀπό τήν πατρίδα
μας νά μείνουν οι ἔχθρες, τά μίση, οι ἀνασφάλειες, οι ἀδικίες και ὅλα
τά κακά. Και στή θέση τους νά παραμείνουν μόνιμοι σύντροφοί μας ή
εἰρήνη, ή ἀγάπη, ή δικαιοσύνη, ή καλωσύνη και ή πρόοδος.

Μέ τίς εὐχές μας αύτές ἐκφράζουμε τούς πόθους μας. Άλλα αύτό
μόνον δέν ἀρκεῖ. Δέν ἀρκεῖ νά εύχόμαστε μόνον. Πρέπει και νά
ἐργαζόμαστε, γιά νά συμβάλλουμε στήν παγίωση του καλοῦ, στήν
ἀποτροπή του κακοῦ.

Είναι προφανές ὅτι τό κακό ἔχει και ρίζες και διαστάσεις.
Μπροστά στήν ἔκτασή του διερωτάται κανείς πῶς μπορεῖ νά
ἀντιδράσει. Και τί ἀραγε μπορεῖ ἔνας ἄνθρωπος νά διορθώσει; Σέ αύτό
τόν προβληματισμό ἡ ἀπάντηση είναι μία. Άν θέλεις, μπορεῖς.
Μπορεῖς νά ἀρχίσεις ἀπό τόν ἔαυτό σου. Είναι σάν νά ἀνάβεις ἔνα κερί¹
μέσα στό πηγτό σκοτάδι. Σκέψου πόσα τέτοια κεριά θά ἀνάψουν, ἀν
κάποιοι ἄνθρωποι θελήσουν νά κάνουν τήν ἀρχή ἀπό τόν ἔαυτό τους.
Και μή ξεχνᾶς. Μόνος σου δέν μπορεῖς νά καταφέρεις πολλά. Μέ τήν
χάρη, δύμως, και τήν δούλεια του Θεοῦ και θαύματα μπορεῖς νά κάνεις.

Ο ἄνθρωπος στό βάθος τής ψυχῆς του ἔχει μία δύναμη, πού
είναι πιό πάνω ἀπό τό κακό. Είναι ή «εἰκόνα τοῦ Θεοῦ» στόν ἄνθρωπο.
Τό κακό ἀμαυρώνει, ἐπικαλύπτει τήν «εἰκόνα τοῦ Θεοῦ», ἀλλά δέν
ἔχει τήν δύναμη νά τήν καταστρέψει.² Ετσι, ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει τήν
ἐλπίδα νά ἀναζητήσει τό Αρχέτυπό του, πού είναι ὁ Χριστός. Αύτό
είναι τό ἐνθαρρυντικό μήνυμα τής Ἐκκλησίας μας. Σέ ὁποιαδήποτε
ἀρνητική κατάσταση και ἀν δρεθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν δυνατότητα
νά ἀναζητήσει και νά συναντηθεῖ μέ τόν Χριστό και νά ἀλλάξει τόν
κακό ἔαυτό του.³ Οταν ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ σέ μετάνοια «ού βλέπει εἰς
πρόσωπον ἄνθρωπων» (Ματθ. κε' 16). Ο Χριστός μέ τήν κλήση Του
σέ μετάνοια και ἀλλαγή τρόπου ζωῆς, ἀναμοχλεύει τό βάθος τής
ὑπάρξεώς μας. Και ἀρχίζει τήν θεραπεία μέ τήν ἐνθάρρυνση και

αἰσιοδοξία τῆς ὑπάρξεώς μας. Μία τέτοια ἐνθάρρυνση φανερώνει «τήν εἰκόνα του Θεοῦ» μέσα μας. Καὶ ἡ θεῖκή συγγένεια ἔλκει τὸν ἄνδρωπο στήν ἀναζήτηση τοῦ Χριστοῦ.

Ίδιαίτερα στήν ἐποχή μας χρειαζόμαστε αὐτή τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, γιατί δρισκόμαστε σέ ἀπόγνωση καὶ ἀδιέξοδο ἀπό τὰ ἀνθρώπινα σχήματα καὶ πράγματα. Άς τό προσπαθήσουμε τή νέα χρονιά.

Καλὴ καὶ εὐλογημένη Χρονιά.

Ο Μητροπολίτης



Αμαρουσίας, Κηφισίας, Αθηνών
Κηφισίας, Αμαρουσίου καὶ Ωρωποῦ Κύριλλος