



**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΡΩΠΟΥ**

Μήνυμα

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κηφισίας, Αμαρουσίου καὶ Θρωποῦ κ. Κυριλλου

Πρὸς τοὺς μαθητές καὶ τὶς μαθήτριες
τῶν Δημοτικῶν, Γυμνασίων καὶ Λυκείων
μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως
τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 2017 – 2018.

Ἄγαπητά μου παιδιά,

Εὐλογοῦμε σήμερα τὴν ἀφετηρία μᾶς ἀκόμη καινούργιας σχολικῆς χρονιᾶς καὶ προσευχόμαστε γιά ὅλους σας, ὅσοι ἐμπλέκεστε στήν ἐκπαιδευτικῇ διαδικασίᾳ, τά καλύτερα. Γιά τούς γονεῖς σας καὶ τούς ἐκπαιδευτικούς σας δύναμη καὶ ὑπομονή, γιά σᾶς τά παιδιά φωτισμό καὶ πρόσδοτα στά γράμματα καὶ στή ζωή.

Ἡ ἐπικαιρότητα τῶν ἡμερών, βέβαια, μᾶς ὑπενθύμιζει μέ τὸν πλέον αραγάλεο τρόπο ὅτι ἡ παιδεία παραμένει ἀκόμη ἐνας ἀπό τοὺς μεγάλους ἀσθενεῖς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Τό ἐκπαιδευτικό μας σύστημα ἔγινε ἐδῶ καὶ χρόνια ἀνταγωνιστικό καὶ, σάν νά μή θέλει νά ἀπαγκιστρωθεῖ ἀπό τὸ τέλμα του, χάνει σιγά-σιγά τὸν ὄρδον του προσανατολισμό. Αχοῦμε καὶ διαβάζουμε πάλι αὐτές τὶς ἡμέρες γιά ἀλλαγές πάνω στὶς ἀλλαγές, γιά μεγαλόστομες μεταρρυθμίσεις, γιά ἐντυπωσιακές διακηρύξεις πού μοιάζουν πειράματα σέ ἀσθενή μέ αμφίβολο ὅμως ἀποτέλεσμα.

Εἶναι πανδομολογούμενο ὅτι ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς τεχνολογικῆς ἐπανάστασης, τῆς ἀλματώδους κατάκτησης τῆς ἀστερευτῆς γνώστης ἀλλά καὶ τῆς ἰλιγγιώδους ταχύτητας τῆς πληροφορίας. Όμως, ὅλα αὐτά τὰ φώτα τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ φάνεται: νά τύφλωσαν τὸν σημερινό ἀνθρωπο ὁδηγώντας τὸν σέ μία πρωτοφανῆ σύγχυση καὶ θολή ἀταξία. Νά γιατί σήμερα ἔχουμε τόση γνώση ἀλλά καὶ τόσο χάος. Τόσα γράμματα ἀλλά καὶ τόση ἀγωνία.

2

Τόση πρόσδοτα ἀλλά καὶ τόση ἀδεβαίοτητα. Γίν' αὐτό ὡς Πνευματικός σας Πατέρας τολμῶ νά σᾶς πῶ: δέν μᾶς χρειάζονται σήμερα περισσότερα φῶτα, μᾶς χρειάζονται ἀλλα μάτια νά ξαναδοῦμε τὸν κόσμο καὶ τήν ζωή. Αὐτά τὰ μάτια τῆς ψυχῆς ἀνοίγει ἡ πίστη στὸ Θεό καὶ πότε ἡ γνώση καὶ ἡ ζωή ἀποκτοῦν ἄλλο νόημα καὶ σκοπό.

Αὐτό μᾶς διδάσκει τό ἔξης περιστατικό: ρώτησαν ἔναν ἐκπαιδευτικό τι σχέση ἔχει ἡ πίστη μέ τήν γνώση. Καὶ ἐκεῖνος ἀπάντησε. Ή ὄρδη καὶ ὑγής πίστη φωτίζει καὶ έχεινοι τήν γνώση. Τά μαθηματικά μέ τήν ἀκρίβεια, τήν δυνατότητα πού ἔδωσε ὁ Θεός στὸν ἀνθρωπο ὑπαίνισσονται. Ή ἀστρονομία μέ τήν διεύρυνση τῶν ὥριζόντων, τόν σεβασμό στήν Δημιουργία τοῦ Θεοῦ ὑποδηλώνει. Ή ἴστορία μέ τό μεγαλεῖο καὶ τήν ἀνθρώπινη ἀθλιότητα, τήν ευδύνη ἀπέναντι στόν Θεό δείχνει συγκεκαλυμμένα. Η ἀθληση μέ τοὺς δίκαιους κανόνες, τόν ἔμφυτο ἡμίκιο Νόμο τοῦ Θεοῦ ὑποδηλώνει.

Αὐτή, λοιπόν, τήν γνώση, ἡ ὁποία εἶναι φῶς τῆς ψυχῆς, εὔχομαι νά κατακτᾶτε διαρκῶς, γιά νά ἔχει ἡ σκέψη σας ποιότητα, ἡ ζωή σας πληρότητα καὶ οἱ προσπάθειες σας ἐπιτυχία.

Καλή σχολική χρονιά!

Μὲ πατρικές εὐχές

Ο Μητροπολίτης



Αγρίδια Άμαρων Λευκωσίας
Ο Κηφισίας, Αμαρουσίου καὶ Θρωποῦ Κύριλλος